

## **Turen til Compton i West Sussex 26. til 29. August 2016.**

Jeg blev hentet klokken 0630 af John og Jens. Finn kørte med Marianne fra Nykøbing og Erik kom med tog fra Lomma i Sverige.

Check in hos EasyJet gik smertefrit bortset fra en enkelt kniv i håndbagagen og min del af detektoren (som var for lang for kufferten). EasyJet er et lavprissekab, som ikke ønsker at betale for service i Københavns Lufthavn, så flyet var placeret længst væk fra alt – en længere spadseretur på rullebånd m. m.. Vi måtte forlade lufthavnsterminalen og gå ud til flyet og stige ombord ad trapper.

So far so good. Flyet afgik stort set til tiden.

Ankomst i Gatwick, men her direkte forbindelse til afgangshallen. Vi travede og travede igen langt før vi nåede til rullebåndet med vore kufferter. Videre til stedet, hvor vi havde lejet bil. Det gik glimrende – søde piger. Den ene skulle på Bank Holiday til Sverige med EasyJet. Stor flot, næsten ny og meget rummelig bil. Ure stilles (vi har jo vundet en time). Erik – vor driver – havde check på GPS og så af sted mod Havant. Tæt trafik og Erik klarede det fint. Ankom til Hotellet og fik vore værelser (nærmere omtale senere). Trappen til vore rum særdeles kringlet med flere retnings skift undervejs.

Vejret smukt så vi fandt et bord med plads til os og så var det tid til et stort glas fadøl. Det var for sent at tage ud og detekte. Mærkværdigvis blev det til flere glas og stemningen god. Stemningen betydelig mere larmende i hotellets pub. Vi beundrede omgivelserne et faldefærdigt tag, udendørs sanitet og et hav af elektriske ledninger på kryds og tværs på væggene. Det blev til flere glas og senere en mindre bytur, hvor vi endte i pubben Robin Hood. Her havde de også godt øl. En eller anden kom til at vælte et glas øl (vi nævner ikke navne). Tilbage til hotellet. Aftensmad og det var nogle velsmagende retter uden antydning af kartofler. Det var hyggeligt og en del andre spisende gæster. Så var det blevet tid til at gå i seng, men en enkelt af os skulle en tur i pubben (ingen navne)

Næste morgen vågnede nogle af os tidligt og de nåede en smøg og en bytur, hvor de kunne beundre den kommunale rengøring eller mangel på samme samt de lukkede og tomme butikker.

Vi havde håbet på lidt tidligere morgenmad, men det var udelukket. Morgenmad blev en oplevelse uden continental breakfast, men udelukkende rodet og meget engelsk morgenbord, hvor kunne starte med at besøge en buffet med juice, mælkeprodukter, marmelader og kager.

Vi gik i gang, senere kom kaffe (ikke ad libitum), toast. Vi danskere manglede ost (ikke skyggen af ost) og noget kød i form af skinke, spegepølse eller lignende. Efter 3 kvarter havde vi på listig vis fået noget, som lignede en slags morgenmad. Erik - lidt klatøjet fra i går – fik talt med et engelsk par, som skulle deltage i Rally og her fik vi den nøjagtige adresse.

Af sted og i godt humør smalle veje og farlige sving og et fantastisk smukt terræn med en del skove, store bakker, små spændende landsbyer. Erik klarede det fint. Da vi ankom, var markerne allerede fyldt med detektorfolk – efter check in – fik vi at vide, at man var startet klokken 0900 i stedet for det programmerede tidspunkt 0930. Frem med grejet og så af sted. Rigtig mange biler og telte, hunde og børn.

Der var slikbutik, hoppeafdeling for børn, salg af burgers, pølser og vand. Et telt, hvor arkæologen fra Portable Antiquities Scheme (PAS), var klar til at registrere fund. En shop med detektorudstyr samt en opkøber af fund. Han havde en flot udstilling. Sidst men ikke mindst en Mobile Bar (MB).

Markerne tromlet. Jorden præget af alle former for kalksten. Søgeområderne enorme og meget bakkede kranset af bevoksning af skov og høje og meget tætte hegn. Vi havde tilladelse til at gå på 3 marker på førstedagen og jeg talte alene på den ene cirka 150 deltagere.

Vi mødte jyderne Karin, Martin, Michael og Ole. De havde boet stort set gratis på et Marriott hotel, fordi Michaels søster var ansat i hotelkæden og kunne skaffe dem billige sengepladser.

Jeg snakkede ved afslutning med arkæologen og han regnede med at der i løbet af dagen var fundet 4 guldmønter, heraf to keltiske. Martin var meget tæt på det ene fund. Det var en polak og Martin hjalp med GPS og tog fotos af mønten. Jeg fik set fotos. Ualmindelig flot. Der blev fundet cirka 100 romerske – fortrinsvis – denarer af sølv. Alle jyderne nåede at finde denarer, det lykkedes også for Finn og Erik. Marianne og Jens ulæselig kobbermønt (ikke rigtig gammel) og jeg fandt en ½

penny, Dronning Victoria 1863. Vi havde småproblemer med at udnytte tiden til klokken 1800.

Vi kørte tilbage til hotellet bad og en kold øl. Jeg nåede at ringe hjem både i går og i dag. Ingen adaptor på værelset. Hotellet havde haft, men de var blevet stjålet af gæsterne. Fy dada.

Aftensmåltidet i går var det bedste ved hotellet, så vi var 3, som stort set fik den samme ret igen. Der var ikke megen energi efter aftensmaden, så det var blot tid til at til at slappe. Karbadet i mit værelse blev benyttet hver dag.

Ulykke på motorvejen til Dover. En lastvogn med trailer (lastet med en gravko) ramte en bro og ødelagde den. En anden lastbil slemt skadet og en motorcyklist fik ødelagt nogle ribben.

Inden vi gik i seng, bestilte jeg to sandwich til hver i stedet for morgenmad, for vi ville være derude, når vi startede klokken 0900.

Vi kom godt af sted fra hotellet, men vi måtte alligevel vente til klokken 0930 inden dagens hunt begyndte. Dagen startede med et par gode byger. Det nye område havde – efter lokale engelske kilder – et område, hvor der havde ligget en kirke. Her havde man tidligere (4-5 år siden) fundet et par skatte med adskillige hundreder af romerske mønter. Af samme årsag var der i dag næsten kapløb til dette område, hvor der også – det må erkendes – blev høstet rigtig mange mønter. Jens, Erik og Finn var blandt de heldige. Vore sønderjyske venner var også der og fandt til sammen næsten 20!!! Flot gået. Michael alene 8 mønter.

Bedre vejr op ad dagen. Nogle af vore sandwichbrød var mugne!!! Lotteriet var et stort kaos. Meget rodet og man startede med bedste præmie – helt ude i skoven.

Jeg havde spildt 10 pund på lodder og de blev arkiveret lodret. Jeg fik et fund registreret et stykke af et flot spænde med ornamentik. Senere på dagen var arkæologen løbet ud af registreringsattester og samtidig lidt mærket af indtagelse af øl, så han ville først modtage fund igen i morgen. Da vi skulle hjemad havde vi småproblemer med at vente på et af vore medlemmer. Jens fandt en romersk denar og en regnepennig.

Hjemme igen. Jeg afleverede et par af de mugne sandwich og sagde, det var for dårligt.

Vi ville ikke spise der om aftenen, så efter et krus øl drog vi mod Portsmouth, som ligger ca 11 km fra Havant. Fik parkeret bilen og gik rundt i ½ times tid for at finde vandet – the Channel. Passerede en domkirke, Nelson statue og kom til havnen med udsigt til færgetrafikken til Isle of Wight samt flådebasen. Byen er Englands flådehavn nummer 1.

Fandt en god restaurant på 2. sal med udsigt over færgehavnen. God mad og rimelig hurtig betjening. Lang spadseretur tilbage til bilen og så til Havant.

Mandag morgen – travlhed pakke – tumultmorgenmad, men fik alligevel sandwicher med os (uden mug). Til Compton for at få registreret fund. Jeg havde en bitte romersk denar og et stykke bronze med ornamentik. Erik og Finn havde romerske mønter.

Så drog vi ud i det smukke solskinsvejr ad små smalle veje gennem det smukke landskab indtil vi fik fat i større veje. De store veje er udmærkede. Nåede Stonehenge. Masser af mennesker. Spiste vore sandwich og besøgte museet og det var flot. Tog bussen til monumentet – masser af mennesker. Aldrig har jeg set så mange på et og samme sted tage så mange selfies. Det var latterligt. Monumentet er fantastisk – ikke yderligere om det. Tilbage med bus og så direction Gatwick.

Der har været Karneval i London, så vi var en smule bekymret for trafikken, men det gik. Holdt pause ved en rasteplass og fik lidt til maven. Videre til Gatwick fik afleveret bilen. Toiletbesøg og så check in, flyet letter først 2015 i stedet for 1955 – shit. Jens og jeg blev holdt tilbage og fik konfiskeret vandflasker . Fandt en god restaurant et glas vin og dejlige rejer i spicy sauce. En kunne ikke drikke al sin vin, prøvede at ramme Eriks pas og boarding pass (no name, (men jeg kender ham)).

Om bord og sad i flyet og ventede til take off i 20 minutter – altså 50 minutter forsinket. Synd for Erik, som skulle videre til Lomma. Men han fik selskab af den søde pige fra Rental Car i Gatwick. Hun skulle på ferie i Sverige.

Erik thank you for your driving – perfect close to – gearbox I think you will remember it. Anyway thanks for all of us. You did it really good.

Tak til alle som deltog. En rigtig god tur, som det er værd at bygge videre på, hvis man nu skulle ønske at besøge et rally i UK i fremtiden.

Jeg vil sørge for, at I modtager alle fotos, som jeg har taget. Erik har sendt en del, som I også vil modtage hen ad vejen.

Tak for nu.